

Meet & Greet 1 2014 - de Posbank

door Evert - 25 februari 2014

Wel eens op een motorfiets langs de Rio Langerak of het Canal Klemquerque gereden. Nee dus, want die bestaan niet. Echter een van onze dappere motorrijders heeft wel een stromend water naar hem vernoemd: de Berkel in de Achterhoek. Door sommigen denigrerend een moddersloot genoemd. Niets is minder waar. De Berkel - vernoemd naar onze Peter - is een slingerend water door een prachtige streek. Onze eerste Meet & Greet van het jaar 2014 voerde ons langs dit woest stromende water tussen Bathmen en Almen. De P.W. Berkel rivier.



Peter op de brug over "zijn" rivier - de Berkel

Maar liefst 8 dapperen verzamelden zich in Casa Napoli voor deze toer op de mooiste dag van februari. De Heer des Huizes had in opdracht van zijn afwezige gemalin gezorgd voor dampende koffie en appeltaart van de lokale Appie (de warme bakker was nog niet geopend). Het spul ging er in als koek, nou ja als appeltaart dus. Na een uurtje opwarmen en veel geklets werden de brommers gestart, waarbij opviel dat de jonge Heer Schuur niet zijn paradepaard de K 1300 had meegenomen, edoch zijn Francofiële 1100GS en Gert een gloednieuwe Harley. Maar goed dat Nol KLM verplichtingen had.



De "drop"-stop

Om ons wat oudere heeren op te vrolijken was gelukkig ook Sandra van de partij.

Het werd een prachtige tocht over de Posbank (korte stop voor Sandra's droppies) over de IJssel en langs prachtige kastelen naar Vorden, alwaar in het befaamde hotel Bakker de lunch werd genuttigd. Niet het door de oude heer Bakker zelf ge-

schoten wild, maar de traditionele eieren op wit- of bruin brood.

Met volle magen werden de gemotoriseerde tweewielers gestart voor de terugtocht naar Ermelo.

Vorden uit langs Warnsveld door het pittoreske Almen naar Bathmen, door de lokale bevolking Battum genoemd. Heel even door de moderne buitenwijken van Deventer (architecten vierden hun fantasie hier bot op de talrijke nieuwbouw) op naar Olst, waar de pont ons over het water van de IJssel bracht naar Gelderland. De IJsseldijk met uitdagende bochten, het piepkleine Emst, het Vierhouter Bos en Hotel de Zwarte Boer en uiteindelijk de thuisbasis in Ermelo. Het einde van een uitdagende mooie rit.

De bazin des Huizes was op tijd om nog wat hete koffie, thee en zelfgebakken cake te presenteren. Het motorjaar was reeds begonnen met de Snertrit maar is nu serieus op stoom.

Op naar de maart rit in Zaltbommel o.l.v. de man naar wie een heuse rivier in de Achterhoek is vernoemd : P.W. van Berkel!



Aankomst bij de thuisbasis



Sandra met de overheerlijke drop